



Op 18 april 1971 bereikten Egypte, Libië en Syrië in de Libische stad Benghazi een

akkoord over de oprichting van een Unie van Arabische Republieken. President Sadat van Egypte, de Libische leider Gadaffi en de president van Syrië, Asad, sloegen na de ondertekening de handen broederlijk ineen.



In mei 1955 sloten de Sovjetunie en China een overeenkomst waarbij de Russen beloofden

Chinees grondgebied (Port Arthur) te ontruimen en China economisch te steunen. In 1958 ging Chroesjtsjov op bezoek bij Mao om de goede verstandhouding te onderstrepen.

vriendschapskaart

Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
Een jaar lang gratis
toegang tot
museum
Nagele.



Diet Wiegman

Uit de klei
getrokken.

Uitleg over de
beelden van Diet
Wiegman rond het
museum Nagele.



museum Nagele



De Kus:
Breznev uit de
Sovjetunie en
Honnecker uit
Oost-Duitsland

bezegelden hun vriendschap vaak met een innige kus.



Ruim een jaar na
de conferentie
van Bandoeng
bezoekt Richard
Nixon Formosa
en de Filippijnen.

In Manilla gaf hij blijk van zijn wantrouwen tegenover het groeiend aantal landen dat sinds "Bandoeng" de koude oorlogstegenstelling doorbrak. Hij wilde dat die landen een "moreel onderscheid maakten tussen de communistische en de vrije wereld".

Hier Nixon bij president Tsjang Kai-Sjek van nationalistisch China in juli 1956.



Generaal Maurice
Challe werd op
23 april 1960
benoemd tot
opperbevelhebber

van de NAVO in Centraal-Europa. Op 22 januari 1961 nam hij echter ontslag uit deze functie en keerde terug in de burgermaatschappij. Hier zijn onderscheiding met het Grootkruis van het Legioen van Eer op 8 mei 1960 door president De Gaulle.



In augustus 1959
bespraken de
ministers van bui-
tenlandse zaken
van de Grote

Vier in Genève de kwestie Berlijn. In juni 1961 ontmoetten Kennedy en Chroesjtsjov elkaar in Wenen, eveneens om onder meer over Berlijn te praten. Daarna heeft Moskou nooit meer serieus aan de westelijke rechten op West-Berlijn getornd.



President Jiménez
van Venezuela
reikt in juli 1957
een ereswaard uit
aan vice-admiraal

Wolfgang Larrazábal. Een half jaar later, in januari 1958, stond de jeugdige vice-admiraal aan het hoofd van de militaire junta die Jiménez ten val bracht.



Pas onder
Chroesjtsjov kreeg
de Sovjetunie
belangstelling
voor Afrika. Toen

de Russische leider in oktober 1960 de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde, kwam hij de premier van Nigeria, sir Abdubakar Tafawa Balewa, gelukwensen met het feit dat diens land op 1 oktober van dat jaar onafhankelijk was geworden.