

Gedicht van G. van den Nieuwendijk
bij Beeld Mariaschrijn van Hanneke de Munck.

Het menselijk geluk
verbeeld door de standvastige
vrouw
om de wereld te geven
haar Liefde.

Haar religieuze dans die
een ieder doet verstommen
Haar geuren die doen verlangen
naar oneindigheid
Haar pose verbeeldend
een wereld die roept
om respect, wederkerigheid en
hartstochtelijke liefde.

Zij.
Zij staat daar
Open
en bloot
Laat zien, oprijzend beneden
de navel en bovenaan de schede
de clitoris

Waar het genot woont.

gvandennieuwendijk september 2020-09-08

